

## **De democratie opnieuw uitvinden**

De uitslag van de provinciale staten verkiezingen dwingen ons na te denken over het functioneren van onze democratie. We leven in één van de best functionerende democratieën van de wereld en kunnen met trots wijzen op alles wat deze democratie de laatste vijftig jaar bereikt heeft op vrijwel elk terrein: emancipatie, zorg, onderwijs, veiligheid en voorspoed.

Desondanks heeft ons vertrouwen in de meeste democratische instituties en onze economie in het algemeen een dieptepunt bereikt. En de toenemende fragmentatie van ons politieke speelveld dwingt partijen zich steeds meer tegen elkaar af te zetten, terwijl de werkelijke uitdaging is om constructief samen te werken.

We zijn het in overweldigende mate eens over onze belangrijkste doelstellingen als maatschappij: respect voor een ieder, zorg voor de zwakkeren, maar op een doelmatige manier, en voor ons zelf zo veel mogelijk vrijheid, veiligheid en voorspoed. Waar we het niet over eens zijn – immigratie, pensioenen, milieu, en verdeling van welvaart bijvoorbeeld – zijn over het algemeen zeer complexe onderwerpen, die constructief overleg vragen met een bereidheid om samen tot een oplossing te komen.

Ongelukkigerwijs lijken we juist dat vermogen verloren te hebben: "samen werken". Als we echt willen "samen leven", dan zullen we echt moeten "samen werken". In de huidige steeds complexere samenleving zou politiek een gezamenlijke zoektocht moeten zijn naar hoe wij onze gezamenlijk vastgestelde doelen kunnen bereiken.

Doelstellingen vormen veelal een onderdeel van een filosofie of een ideologie, maar als er eenmaal een keus gemaakt is over onze doelstellingen, dan is er weinig ruimte voor ideologie, maar veel meer voor praktisch experimenteren en delegatie van verantwoordelijkheden zo ver mogelijk naar de frontlijn.

Onze politieke stem zou dan ook veel meer moeten gaan naar die partijen, die niet alleen naar ons oordeel de goede doelen voor ogen hebben, maar minstens evenzeer naar die het beste kunnen samen werken en ons gemeenschappelijk belang als maatschappij nastreven en niet het individuele partijpolitieke belang.

De uitdaging voor de 21 e Eeuw wordt dan ook om weer echt samen te leren werken en daarmee de democratie opnieuw uit te vinden.

Mickey Huibregtsen